

# Quod verum tutum

## War-On-Drugs: een oplossing?

Dit document biedt een vreedevolle oplossing aan om de huidige drugstrafiek te stoppen.

Hoe stopt men de War-On-Drugs in een vrije wereld?

→ Momenteel heeft de onderwereld al delen van de bovenwereld in handen zonder dat we het beseffen ... elkeen is er slachtoffer van ... We zijn allemaal slachtoffer van de grote War-On-Drugs .. Zowel rechtstreeks als onrechtstreeks zijn wij het slachtoffer van deze ziekte.... Ofwel kost het ons letterlijk levens, ofwel belastinggeld om de boel te proberen inperken.

Wat we echt willen is dat die criminele wereld “overbodig” wordt, en zichzelf oplost... Kan dat? → Ja dit kan!

Oorlogje spelen met de drugsmafia heeft al keer op keer bewezen dat er maar 1 ding uit komt ... Het Probleem geraakt op die manier nooit opgelost. In de USA is men al sinds de jaren '80 bezig met een “War-on-Drugs” ... en anno 2020 kan je, ondanks al die ‘war on drugs’ nog steeds gewoon even simpel drugs kopen als was het 1985, erger zelfs, je kan nu sneller aan drugs geraken dan ooit tevoren... een belletje met de smartphone en de dealer staat al klaar...

Drugs are BAD? Yep, overdaad schaadt, uiteraard, zelfs van teveel water drinken kan je doodgaan, maar daarom is het nog niet meteen gezegd dat water slecht is voor het lichaam... Het zelfde geldt voor drugs, 's avonds een jointje roken voor het slapen gaan ofzo, een pintje drinken bij het eten, een pilletje slikken bij een feestje.. we gaan er niet van doodgaan, zeker niet als de kwaliteit gecheckt is!

Geef het publiek z'n eigen keuze!

Gun het mensen om een jointje te roken, alcohol te drinken, MDMA te slikken, Ketamine te nemen, een sigaret te roken, te vapen,... Hebben we vrije wil of niet? We leven in een vrij land, maar hoe vrij zijn we eigenlijk? Het is niet illegaal om een substantie te kopen die is opgenomen in de “Opiumwet” ... Veel mensen beseffen het misschien niet, maar indertijd was de UK de grootste drugsdealer ter wereld... is dat land er ooit voor gestraft geweest? Neen!

België zou net als sommige andere landen al gedaan hebben het drugsbeleid volledig kunnen decriminaliseren; t.t.z.: Mensen die gebruiken doen toch wat ze zelf willen in hun vrije tijd? Sterker nog; zorg voor aanbod van gereguleerde hoeveelheden/kwaliteit/... en taxeer deze producten voldoende...

Stel je voor: “Tomorrowland 2022: Belgium created a new world of love” zou wellicht wereldwijd kopen schieten als we ons beleid aanpassen..

Het is perfect mogelijk in onze tijd om zoiets op te starten; Laat mensen cannabis kweken, laat de chemici die nu gedwongen worden om in ondergrondse labs te werken hun mooiste creaties maken boven de grond.... Janssen Pharma zou het land miljarden kunnen opbrengen met het maken van "vrije-tijds-snoep", en we kunnen al meteen exporteren naar een aantal landen die ook het gebruik al gedecriminaliseerd hebben.

Cocaïne, xtc, cannabis, ketamine, en andere party drugs die nu illegaal zijn zouden dan in zgn. "altered-apotheken" kopen... Dit zijn winkels die gereguleerd zouden zijn en waar je enkel binnen kan met je id-kaart als je boven de 18 bent. De aankopen die je in zo'n winkel doet worden geregistreerd aan je medisch dossier; men heeft in die winkels geen inzage in jouw dossiers, maar wanneer je er een aankoop doet wordt het wel genoteerd in jouw medisch dossier wat je gekocht hebt; je koopt dus nooit drugs voor een ander want dan komt dat in jouw dossier te staan! Uiteraard heeft enkel een arts toegang tot jouw dossier..

Wanneer jij en een vriend die winkel binnenstapt ben je ook beperkt in het aankopen van hoeveelheden; je kan niet oneindig veel drugs kopen, dat is ongezond en zelfs gevaarlijk.. je kan maximum kopen wat op een termijn van 24 of 48 uur gebruikt kan worden; met bv een onderverdeling voor partydrugs en softdrugs bijvoorbeeld: 4 xtc tabletjes van 100mg/weekend; of 10 g cannabis/week, 2 gram cocaïne, 2 gram ketamine, en wie weet wat nog allemaal. Uiteraard staat het buiten kijf dat mensen onder invloed van drugs zich nooit in het verkeer mogen begeven... pak een taxi/bob/whatever!

Ik ben er verre van overtuigd dat niet iedereen zomaar drugs gaat nemen, niemand verplicht het jou; het is ook niet stoer wanneer je het doet, het is een eigen keuze die je zou moeten maken. Net als het drinken van alcohol.

Wat zouden nu de gevolgen zijn van zo'n opzet?

- mensen kopen liever iets waarvan ze zeker zijn dat het "IN ORDE" is, dus legaal geproduceerde, niet absurd hoog overgewaardeerde kostende drugs, Dat krijgt zeker de voorkeur tegenover het illegaal te gaan kopen... Tenslotte is het een product dat over je gezondheid gaat dus kwaliteit is altijd troef.

- De illegale circuits verliezen een enorme afzetmarkt; wellicht zullen ze nog wel verder blijven aanmodderen, maar het zou maar een marginaal aandeel zijn t.o.v. wat er nu is; hun enige klanten zijn zij die het niet in de "altered-apotheek" willen of kunnen gaan halen; denk bv aan een toerist die in België is en op zoek is ... maar op bv festivals kan daar nog altijd iets aan gedaan worden; bv door dispensariums op festivals te hebben waar na legitimitatie een aankoop mogelijk is...

- Er is weer een nieuwe arbeidstak opgestart... Er zijn genoeg steden die allemaal wel zo'n altered-apotheek (of zelfs meerdere) kunnen gebruiken, ook de productie van die goederen vereist natuurlijk het nodige werkvolk.... En dat doet de economie weer een paar % extra draaien

- Inkomsten voor de overheid; aangezien het een genotsproduct is (tertiaire behoefte), en de winstmarges enorm zijn; ook bij democratisch geprijsde goederen, levert dit de staatskas toch weer het nodige extra op..

- Besparingen; We zouden besparen op interventies ten gevolge van drugs; Wilde achtervolgingen zullen gedaan zijn; het probleem met de illegale toevoer van cocaïne in de haven; opgelost, want voor ons land is er geen illegale cocaïne meer nodig; men kan het in elke stad gaan kopen....

- Nieuwe internationale zakenrelaties, uiteraard is ons Belgisch klimaat niet perfect om bv de coca plant te kweken, dus wellicht moeten we hiervoor in het buitenland gaan zoeken, wat nieuwe zakenrelaties oplevert én legitieme kwekers in staat stelt om geld te verdienen met het kweken van coca i.p.v. illegale kwekerijen.

- De 'probleemgebruikers' Ik wil dit zeker niet negeren... sommige mensen zijn nu eenmaal snel verslaafd, we kunnen deze mensen nu ondersteunen en helpen hun

probleem op te lossen... Een dealer heeft niet liever dan verslaafde junks, maar de junkie zelf is niet graag verslaafd... die wil liever "normale gebruiker" zijn... en DAT KAN; er zijn voldoende middelen gekend om mensen die bv verslaafd zijn aan heroïne daarmee te laten stoppen en over te schakelen op een drug die ze wél in de hand kunnen houden en waarmee ze hun leven niet in de vuilbak gooien.. bv RS-Ketamine; dat niet alleen verdovend is maar ook geestverruimend werkt; bovendien is het ook gekend dat Ketamine een antidepressief middel is dat geen gelijke kent. Maar waar heroïne verslaafden kunnen stikken in hun slaap bij een overdosis doordat de ademhaling stilvalt is dit bv bij ketamine niet het geval.

Wanneer de overheid de distributie in handen heeft is ze uiteraard ook verantwoordelijk voor het aanbieden van CORRECTE informatie hieromtrent. Telkens je iets aankoopt in een Altered-apotheek zou men op z'n minst moeten vragen of je info wenst over je aankoop of niet.. En in elke 'AA (Altered-Apotheek) moet informatie beschikbaar zijn voor mensen die niet weten dat ze problematisch aan het gebruiken zijn. (bv; affiches met de vraag 'Wanneer was je laatst nuchter?'

In bijna elke supermarkt kan men een dodelijk wapen kopen, ook daar zien we dat mensen bij een ruzie niet meteen naar messen grijpen. Ik haal dit aan om te illustreren dat mensen niet meteen naar "zware middelen" zullen grijpen. Zo is de laatste jaren het CHT-gehalte in de cannabis enorm gestegen; dit is niet iets waar de klant om vroeg maar wat de telers in de hand hebben gewerkt. Er zullen talloze mensen hun eigen plantje (bv max 2 ofzo, en het mag geen overlast bieden) willen laten groeien waarbij de cannabis niet de THC/CBD waarden haalt die de illegale kwekers nu halen uit hun professionele groei-installaties; maar het zal net als een tomaatje uit eigen tuin iets specialer zijn dan wat men anders altijd moet kopen.

Het huidige beleid rond drugs werkt niet; dat is al meermaals bewezen. Dit voorstel zal er niet voor zorgen dat het ganse land in de drugs verzeild geraakt; het aantal problematische gebruikers zal niet exorbitant omhoog gaan. Het aanbieden van hulp aan deze mensen biedt hen juist perspectieven.

Zo pakt men volgens mij de drugscriminelen het beste aan, rekening houdend met een positieve uitkomst voor zoveel mogelijk partijen.

- geen zware kostende politieprojecten meerdere
- geen gebruikers die plots naar iemand of iets 'nieuws' moet zoeken door het wegvallen van een bestaande 'bron'
- drugsmafia verliezen allemaal markt, onderling oorlogje voeren wordt nutteloos
- Politici hoeven geen beloftes meer te maken waar ze achteraf vaak op moeten terugkomen (bv: we gaan X pakken. → Meneer X is spoorloos maar z'n opvolger zit ondertussen al klaar)
- Minder overlast voor mensen die nu in de buurt van dealers wonen
- Gebruikers hoeven geen angst meer te hebben om slechte kwaliteit/gevaarlijke producten te kopen
- Hulpverlenend personeel weet meteen wat er aan de hand is door registratie aankoop

--

BoGy